

Herinneringen aan het voormalige Belastingkantoor aan de Puntegaalstraat.

Ze zijn niet wereldschokkend, maar ik heb ze wel. Van medio 1966 tot medio 1969 heb ik onderwijs gevolgd aan de **Hogere School voor Scheepswerktuigkundigen** aan de Willem Buytechstraat, tegenover de zijgevel van het belastingkantoor. Vanuit een aantal lokalen hadden we uitzicht op die zijgevel. Daar arriveerden en vertrokken auto's, waarvan mag worden aangenomen, dat ze waardepapieren vervoerden.

De toegang was afgesloten met een slagboom en uiteraard stond er een portiersloge. Er liep daar toen een portier rond van middelbare leeftijd, voorzien van een indrukwekkende welstandsbuik. De man was uiteraard ook gestoken in een fraai uniform. Het was telkens weer een feestje om hem uit de loge te zien komen en als het ware naar het toegang verzoekende voertuig te schrijden. De importantie straalde aan alle kanten van hem af. In feite kwamen chauffeurs bij hem op een soort audiëntie. Na zorgvuldige controle van de inhoud en waarschijnlijk papieren kreeg men gratie en werd de slagboom geheven. Trek sommige mensen een uniform aan en automatisch worden ze wat. Overigens noemden wij hem gewoon **Japie de Portier**. Ik vermoed, dat, als hij daarvan kennis had gekregen, hij tot op het bot zou zijn beledigd.

Vorig jaar ben ik eens langs het voormalige belastingkantoor gewandeld, omdat ik van een collega had gehoord, dat er nu appartementen in zijn gevestigd. Een zoon van hem woont er met zijn echtgenote. Vervolgens heb ik nog een bezoek gebracht aan het gebouw, waarin de Hogere School voor Scheepswerktuigkundigen in mijn tijd was gevestigd. Prachtig, dat men dat gebouw zo in tact heeft gelaten. In de ruimte, waar ik leerde smeden, autogeen en elektrisch lassen, solderen en plaatwerken heb ik toen een heerlijk vorkje geprikt.

Fred van den Bogaard